



Uitgever De Vlijt nv  
Katwilgweg 2  
2050 Antwerpen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, druk, microfilm en welke andere wijze ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De teksten, beelden en/of geluiden zijn beschermd door het auteursrecht. De beschikbare informatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet verder gereproduceerd, gedistribueerd, uitgezonden of gebruikt worden.

# In de aanval ligt de zege!

Ongeveer 200 vertrekkers te Gent. Killig en wonderig weder en aanbestedings buiten Mariakerke vangen de premie-uitvluchten aan. Deze worden ingezet door Marcel Rijckaert, De Wachter, Engels, nadien door Marcel Dierckens en Van Kerrebrouck maar dat is allemaal maar strouw.

Bandbreuken van Kint, die prachtig terugkomt, Nest Sterckx, Ramon, Pommelaere en Baeyens die lang moeten jagen eer ze weer terug bij de groep geraken. Nieuwe uitvallen van Fanti, H. Smits en De Wachter, weer zonder nut, en dan komt te Leffinge aan km. 85 een eerste ontsnapping in groep met Poels, De Wachter, Molinès, De Poorter, Loyaerts, die eerst alleen wegliep, Van Stayen maar Dis Keleleer trekt alles weer bijeen.

Aan km. 100 is het de buurt aan Jonckheere om van door te trekken, tot 35' voorsprong te nemen maar dan te worden bijgehaald door Lambrecht, Derijck, Molinès, Furnière en ten slotte de groep die in verschillende stukken verder trekt wegens de felle tegenwind.

Op de brede vlakke weg naar Roesselare toe, waar de wind hevig in het gezicht waait, komt de regen er nog een schepje bijdoen en de groep die weer hervormd was splitst hier voor goed in drie stukken.

Die vlakke weg met tegenwind en regen ligt ten slotte ook aan de basis der beslissing.

Rond km. 115 immers heeft zich vooraan een groep afgezonderd met Jonckheere, Braspenningx, Diot, Plovie, Van der Veken, Petrucci, Oreel, Deman, Matthijs, Van der Helst, Van Est, Caffi, Driessen, Decock, Rosseel, Gauthier, Dupont, Jacques, Storms, Forlini, Demuer, Redolfi, Dré Pieters, Derijck, Magni, Van Stayen, Lambrecht, Depredomme en Impanis met nog enige andere renners, te samen een dertigtal renners sterk.

Te Ingelmunster aan km. 125 gaat uit die groep eerst Jos Van Stayen lopen, Depredomme komt er bij, dan volgt het trio Derijck, Decock en Lambrecht, daarna Caffi en Forlini maar deze laatste valt plat terwijl Redolfi zijn plaats inneemt. Dan springt Fiorenzo Magni tussen de volgwagens door naar de leidersgroep en komt er bij wat wordt nagedaan door Loretto Petrucci.

Aan km. 138 heeft zich een nette leidersgroep van 9 renners gevormd waarbij Magni opvallend druk uitoefent en steeds het langst en het felst aan de kop gaat. De groep heeft hier slechts 20 seconden achterstel maar men neemt de uitvlucht te licht op. Het doortrekken van Kortrijk aan km. 140 (half koers) ziet de 9 leiders dan ook een voordeel van 55 seconden nemen en de stenen van Kortrijk, daarna de vlakke macadamwegen langs Harebeke, Deerlijk, Ingoogem met de wind steeds in het nadeel zien heurtelings

Lambrecht, Depredomme en Van Stayen lossen terwijl onderwijl de voorsprong der overige leiders maar steeds aangroeit en aan km. 150 reeds 1'30" bedraagt om midden stormwind en regenvlagen tot 2'10" op te lopen aan km. 160. Dat was te onvoorzichtig vanwege de grote groep...

### TEGENAANVAL IN DE VLAAMSE ARDENNEN

Met de Kwaremont in het zicht kwam aan km. 165 de tegenaanval in de grote groep. Het was menens want te Berchem, aan de voet van de Kwaremont, zetten de Merciermannen Kemper Janssens, Van Bra-

bant, Kint en Van Steenbergen in eerste stelling en begonnen zodanig aan de groep te sleuren dat alles totaal verbrokkelde. Bij de zes overgebleven leiders moest Derijck tegen de top dan ook loslaten terwijl Rik Van Steenbergen gans de bekliming van de groep leidde voor Marcel Kint. Uit de grote groep weet zich dan een groepje los te werken met Van Steenbergen, Kint, Impanis, Couvreur, Rosseel, Ollivier, Callens, Boumon, Gauthier, Declerck en waarbij ook Cerami en Anthonis nog komen. Deze groep heeft nog 2'05" achterstel op de vijf leiders.

Op de Kruisberg werd Caffi gelost bij de leiders en volgde Decock op de top op 8 seconden van de drie

overige leiders waarbij hij echter weer ging aanplakken in de afzink.

Bernard Gauthier leidde hier meestal de achtervolgers waarbij Boumon, Van Brabant, Couvreur gelost werden en Derijck en Caffi ook overstoken werden. Achter de vier leiders kregen we naar Oudenaarde toe dus een achtervolgend groepje met Rik, Kint, Gauthier, Impanis, Declerck, Rosseel, Ollivier, Cerami en waarbij ook Callens en Anthonis nog kwamen.

Van Steenbergen vond de snelheid der achtervolgers echter niet hoog genoeg en ging in de straten van Oudenaarde opnieuw tot een tegenaanval over. Geheel op zijn eentje beklauterde hij de Edelare waar de vier leiders wiel in wiel doorkwamen terwijl Rik volgde op 2'30" en verder het groepje Kint op korte afstand volgde. Onder een gietende regen werd de laatste der Vlaamse Ardennen overtrokken zonder dat de leiders ook maar een seconde van hun genomen voordeel afgaven.

Aan km. 200 toerden we Magni-Petrucci-Redolfi-Decock met nog 2'30" voorop tegen Rik, terwijl een groep met Kint, Gauthier, Declerck, Boumon, Cerami, Rosseel, Ollivier, Impanis op 3'10" volgde en Anthonis-Callens op 3'30". Ollivier ziek, moest op de Parikeberg lossen bij de achtervolgers terwijl aan km. 205 Kint, Cerami en Boumon een val doen, Marcel staat met zulk ontderdeerde fiets dat hij genoodzaakt moet ongev...

Dat is het failliet van de totale Mercier-tegenaanval!

### MAGNI ALLEEN WEG OP DE PARIKE

Terwijl Redolfi bij de leiders wegvalt wegens lekken band, springt

Gauthier weg uit de groep Impanis en deze twee vallen bij Rik Van Steenbergen zodat we drie achtervolgers tegen drie kopmannen hebben. Dat duurt niet lang want op de Parike laat Magni plots zijn twee gezellen Decock en Petrucci in de steek en vliegt er alleen van door aan km. 210. Decock moet dan lossen van Petrucci, wordt zelfs overstoken door het trio Rik-Redolfi-Gauthier die echter tot na Geraardsbergen moeten jagen om een paar honderd meter achterstel op Petrucci goed te maken.

Aan km. 215 heeft Magni dan ook reeds 1'15" op Petrucci terwijl Rik en zijn twee maats op 2'25" volgen en Decock reeds 3 minuten in het zicht heeft.

Verder is een totale aftocht! Onder de hagel en regen maalt Magni maar steeds verder, heeft aan km. 220 reeds 2'20" op Petrucci en 2'45" op het Mercier-trio en op de muur zal Fiorenzo slechts een weinig van zijn voordeel inboeten tegenover de flink klimmende Petrucci en Gauthier die dan door Van Steenbergen en Redolfi weer worden bijgehaald aan km. 230. Pas zijn de vier echter bijeen en gaat de jonge Italiaan een paar maal snel aan de leiding, of Van Steenbergen moet lossen en is ten einde krachten. De kilometers vellen het vonnis!

Magni zet vooraan echter ongestoord zijn prachtige soloren verder, loopt steeds meer uit en zal te Aalst met 3'30" voorsprong doorkomen op Bernard Gauthier, welke Petrucci lossmeet die op 3'50" volgde terwijl de reeds eerder geloste Redolfi op 4'30" doorkwam en Rik Van Steenbergen als eerste Belg op 6'50" volgde maar zijn inzinking door scheen. Verder volgden nog: op 9' Impanis, op 9'25" Baldassari, die vanaf Geraardsbergen drie minuten goedmaakte op Impanis, op 10'35" Rosseel en Declerck en op 11'30" Dré Pieters terwijl verder nog de Italiaan Logli volgde.

Het was een verplettering voor de Belgen die nooit in het bestaan onzer wielergeschiedenis zulke nederlaag opliepen op de roemrijke stenen van Wetteren waar Fiorenzo Magni uitbundig werd toegejuicht om zijn briljante verrichting en autoritaire zegepraal.

Eén Belg tussen de eerste zes in de Ronde van Vlaanderen: een nationale ramp is het!

Marcel VAN BERGEN.